

Zalig zijn zij die de Heer wakende vindt. Lc XII



TIR ZALIGE GEDACHTENIS
van MIJNHEER
GUSTAAF MISEREZ

Echtgenoot van Mevrouw

VICTORIA VAN WIJMEERSCH,

geboren te Deftinge de 8 Februari 1877 en overleden in de Kliniek te Oprakel de 23 Augustus 1953, versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij leefde in vrede met de Heer. Hij was goed en minzaam, hij was een voorbeeld van werkzaamheid en vlijt. Zijn volkomen eerlijkheid in al zijn handelingen verwierven hem aanzien, vertrouwen en warme vriendschap.

Hij ploegde en zaaide vroeg en laat
voor tijdelijk gewin,
maar zaaide nog een ander zaad,
op akkers waar het niet vergaat,
voor 't eeuwig Huisgezin.
Dear hoort hij 't stervensure slaan
maar hij was voorbereid,
en God nam 't zwaar geladen graan
en deed het in de schuren gaan
der zalige eeuwigheid.

Teergeliefde echtgenote, dierbare kinderen, voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mij verlicht hebt zal ik van hierboven u veelvuldig weergeven wat uw goedheid voor mij deed, gij ook, bewaart in uw gebeden het aandenken van vader. Vaartwel trouwe bloedverwanten en vrienden, laat uw gebeden een schakel zijn die ons allen aan God bindt.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d afl.)

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.



De familiën MISEREZ, VAN WIJMEERSCH, VAN
RUYSKENVELDE en VAN WAEYENBERGE,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.