

Je bent niet dood - De Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. (N.B.)

Tot vroom en dankbaar aandenken aan

Zuster ANAIS

(Mej. HONORINE MISEREZ van de zusters
van Sint-Franciscus van Oprakel)

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 29
augustus 1903.

Door de kloostergeloften aan de Heer
toegewijd op 24 september 1930.

Naar het Vaderhuis teruggegaan te Haaltert,
gesterkt door het sacrament van de zieken,
het Viaticum en de Apostolische zegen,
op 19 april 1989.

Als God ons thuis brengt uit onze balling-
schap, dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn,
Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen.
Ja, Gij doet wonderen; God in ons midden,
Gij onze vreugde. (B.H.)

Zuster Anaïs is in ons midden een gelukkig
mens geweest. Zij had een stevige persoon-
lijkheid. Op rijpe leeftijd heeft zij gekozen
voor het klooster en zich daar ten volle voor
ingezet, haar roeping, trouw aan de Heer
volgend, maar ook trouw aan die eigen sterke
persoonlijkheid.
Tientallen jaren heeft ze de kleine kinderen
onderwezen en lief gehad. Dat deed ze in
eigen naam en in naam van de Heer. Onder-

tussen leerde ze oneindig veel mensen kennen
op Haaltert zodat ze nu door de bevolking
van onze gemeenschap nog altijd gekend en
gewaardeerd wordt. Zij had een zelfzekerheid
die positief uitstraalde en die bronde van
uit haar eigenheid maar vooral vanuit haar
toegewijd zijn aan God. Die God toegewijd
is, is ook aan mensen gegeven.

In de communiteit was ze ook pittig, altijd
klaar met een raak woord, bron van optimis-
me met een liedje in de mond dat opmon-
terend was voor medezusters, maar ook voor
de ouderen uit het rusthuis.

Zij was sterk, en lang gezond.

De aftakeling van de ouderdom kwam opeens
vlug; eerst de verzwakking van het zicht, en
dit viel haar zwaar, want zij zag graag én
mensen én natuur; de natuur die zij zolang
ontdekt had van Ten Ede naar het klooster
en omgekeerd, de vele mensen die zij op
school en onderweg had ontmoet.

Haar laatste ziekte heeft ze met moed ge-
dragen, gesteund door de goede federe zor-
gen van haar medezusters. Gesteund door
haar diep geloof en verbondenheid met de
Heer Jezus, aan wie ze haar leven had ge-
schonken als de bruid des Heren.

Wij zagen in haar verzwakte ogen de blik
naar de eeuwigheid. Wij geloven dat zij die
nu bereikt heeft in de Verrezen Heer.

De Eerwaarde Heer Directeur
De Algemene overste en de Zusters
van Sint-Franciscus

De Familie Miserez-Beerens
danken U voor uw medeleven en voor uw
genegenheid voor Zuster Anaïs.

Begraf. De Rycke

Drukk. Godewein