

God wacht ons op, om ons loon naar werken te geven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN Heer Joseph MISEREZ

weduwnaar van Mevrouw **Ida DE NORRE**
geboren te Delftinge de 4 november 1881 en aldaar
godvruchtig overleden de 20 januari 1957, versterkt
door al de troostmiddelen van de H. Kerk en de
Pauselijke Zegen.

De dood van een rechtvaardige is rustig en stichtend te gelijk, want hij moet het oordeel van God niet vrezen; hij komt niet onvoorbereid voor Gods troon, daarom mag hij tot zijn vreugde horen: « Welaan dan goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer ».

Gods vreugde straalt doorheen het bestaan van een mens die trouw zijn plicht vervult. Er ligt vrede op zijn aangezicht: zij is de weergave van de innerlijke vrede des harten. Hij mag rekenen op de achting van zijn kinderen. Op aarde reeds geeft God een loon: is het niet een blijk van Zijn goedheid wanneer men onbekermd een hoge ouderdom bereikt en genieten mag van de onverminderde toewijding en zorg van dankbare kinderen?

Lijden en ziekte zijn nooit afwezig in het leven van Gods getrouwen. Voor Zijn geliefden kan God geen beter lot wensen dan voor Zijn eigen Zoon. Gewone omstandigheden beletten doorgaans op te klimmen tot een hoogte van edelmoedigheid die pijn en smart als van zelf verschaffen. Schone mensen blikken in de sombere uren van hun bestaan naar het kruisbeeld van waar moed en kracht odfalen om de zwakke menselijke mogelijkheden te stutten

Sterven zoals men geleefd heeft: gehecht aan zijn heilig geloof, trouw aan de godsdienstpraktijken het onderhouden van Gods geboden, bestaat er schoner of levender predikatie en apostolaat voor zijn evenmens?

De engelen geleiden u ten paradijze en de Moeder van de reine liefde ontvang u, om u te voeren tot voor Gods troon waar Hij u overstelpen zal met de eeuwige vreugde der aanschouwing en der liefde.

Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.

De familiën MISEREZ, DE NORRE,
VAN RUYSKENSVELDE en DE VOS

*zeer gevoelig aan de blijken van
genegenheid hun betuigd in hun
pijnlijken rouw*

Danken U van harte.

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge.