

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf: wij leven en sterven voor God onze Heer.
(Rom. 14, 7-8)

Dit weze een vroom aandenken aan en een uitnodiging tot gebed voor

mevrouw

MARIA MISEREZ

weduwe van

ARTHUR VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 14 september 1899 en vredig ontslapen in de Heer te Beveren op 14 januari 1982.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Het was een koude winternacht in januari toen moeder van ons is heengegaan. Heel zacht, sereen en als met een blik van tevredenheid nam zij afscheid, totaal uitgeleefd, zij had nu alles gegeven. En dit is een beeld van wat zij altijd geweest is, éénvoud, één en al dienstbaarheid, geborgenheid.

Op haar doodsbed, in haar roerloze handen met haar rozenkrans rust zij nu. Dit beeld komt ons vertrouwd voor, zo hebben wij haar altijd gezien, zo is zij altijd voor ons geweest, een moeder vol gebed en gelovig vertrouwen. Het is alsof zij nog zeggen wou, alles is volbracht, ik ben u voorgedaan, volgt mij, hebt dank voor al de zorgen aan mij besteed.

En dit geeft ons nu op dit ogenblik de kracht om te dragen en gelovig te aanvaarden.

Zo dikwijls hebben wij allen samen eucharistie gevierd, zo blijven wij verder gaan, ons gebed zal een blijvende band zijn met u en met vader in de hemel.

«Heer onze God, wij danken U omdat Gij ons zo'n moeder gegeven hebt, heb dank om haar goedheid en eenvoud, om haar wijsheid en vroom christelijk leven». Diepgelovig bidden wij nu:

Ten paradijze geleiden haar de engelen.



De families MISEREZ, VAN DEN BOSSCHE,
DE CREMER en DE DECKER

danken U oprecht voor uw gebeden
en uw christelijke deelneming.