

« Het is volbracht. »



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Maria, Clementine MISEREZ

widuwe in 1-ste huwelijk van de Heer

EUGEEN MEULYZER

in 2-de huwelijk van de Heer

RENÉ GAUBLomme

geboren te St.-Martens-Lierde op 25 april 1897 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 25 mei 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Wat deze duurzame overledene tijdens haar leven deed was voor alles en boven alles „MOEDER“ zijn, een christelijke moeder ten volle uit. Een opdracht die geen uren telt en onbetaalbaar is.

De eenvoudige maar zo verregaande huwelijksbelofte - in goede en kwade dagen zullen wij elkaar trouw zijn - houdt voor werkzame mensen wel een zekere toekomstbelofte voor ogen, maar lijden en vroegtijdig afsterven kunnen hier wel de schoonste verwachtingen en betrachtingen dwarsbomen.

En in die harde, moeilijke levensomstandigheden heeft zij deze beproeving tweemaal doorstaan... gericht naar Jezus op zijn kruisweg: „In Gods naam, Uw wil geschiede“.

Altijd trachtte zij een bron van bemoediging te zijn, een vaste steun voor haar opgroeiende kinderen. Hun opvoeding en het beheer van de huiselijke dingen waren bij haar in goede handen... in moederhanden.

Dankbaar om die levensgave van Moeder, heeft ze dan ook de opeenvolgende jaren van aftakeling en groter wordende nood de schoonste bewijzen van dankbaarheid mogen ondervinden in haar thuis, waar

het goed bleef om te mogen blijven. Al werd ze soms wel eens zenuwachtig op de groeiende en stoeiende kleinkinderen... toch zag ze die deugnieten, o zo gaarne!

Dankbaar gedenken wij aan het einde van dit waardevolle leven de daden van de Heer, en samen met haar, die in deze Mariamaand Gods heerlijkheid is binnen getreden, bidden wij dat God haar de verdiende eeuwige rust schenke en allen zegenen en bewaren die haar liefdevol nabij zijn geweest.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...

V.w. de Broederschap der H. Barbara: H. Mis op
zondag 26 juli te 8 uur.

Uw gebeden waren een zegen voor haar,
uw deelneming een troost voor ons.

Hartelijk dank.

De families

MISEREZ, MEULYZER, BEERENS, LEEMAN en
GAUBLomme.

Druk. L. De Ruyver, Brakel