

's Mensen leven is als een damp. die een weinig
tijd verschijnt en voorts verdwijnt. J. IV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Elza MISEREZ

Echtgenote van

Mijnheer Henri Durang,

geboren te Sint Martens-Lierde, de 11 September
1914, en aldaar godvruchtig overleden, de 5 Januari
1951, versterkt door de Heilige Sacramenten der
stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en
zonder genezing? Moest de Christus dan niet
lijden en zo in zijn glorie komen? H. Luc.

Heer, ik heb grote en langdurige pijnen
in mijn lichaam geleden, maar ik heb ze
steeds met gelatenheid en overgeving aan
Gods wil verdragen.

Er is geen gelijkenis te maken tussen het
lijden van dit leven en de glorie die eens in
ons zal veropenbaard worden. Rom. 8. 18.

Bemide Echtgenoot, waak over onze
kinderen, want groot zullen bij de Heer de
verdiensten zijn van hen die hunne kinderen
zorgvuldig opvoeden.

Lieve Kinderen, eert uw vader en gehoor-
zaamt hem, en vergeet de lessen en de voor-
beelden uwer moeder niet.

Gij allen, ouders en bloedverwanten,
vaartwel en bidt veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familiën **DURANG, MISEREZ,**
VAN DEN BOSSCHE, MARCHAND,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.