

«Heer, geef uw volk te verlangen wat gij belooft, opdat onze harten daar gevestigd blijven waar de echte vreugden zijn»

†

IN EEUWIGE VREDE RUSTE  
DE ZIEL VAN MEVROUW  
MARIA-EUGENIE MISEREZ

echtgenote van de Heer  
EMIEL DE CREMER

geboren te Delfinge de 7 september 1912 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen de 24 mei 1965, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen «in articulo mortis».

Door het kruis naar het Licht.

Zalig de mens die, zoals de dierbare overledene, met Christus kon bidden: «Vader, uw wil geschiede».

«Uiterlijk is dit alsterven als een donkere nacht... De nacht van het breken van liefdebanden, de nacht van het lijden en de vertwijfeling. Zo ging het ook bij Christus' lijden: schijn dood was Hij de nacht van de mislukking ingegaan. Maar in deze nacht heeft Christus de boeien van de dood verbroken en is zegevierend uit het graf opgestaan». (Pausel. Paasboodschap '64).

Menselijk gezien, als werkzame en liefhebbende echtgenote en moeder, heeft ze te vroeg het kruis van de beproevingen moeten dragen. Doch dit loodzware kruis heeft ze groot en moedig begroet en in geloof aanvaard. En toch is het kruis haar hoop en bron van liefde geworden, oorzaak en waarborg van haar eeuwig leven.

Met grote eerbied en diepe achting tekenen we het dode lichaam van deze goeie moeder met het laatste kruisje. Gelouterd door de beproevingen, moe geleden en uitgeput door het lijden, heeft ze haar schone en zeer

verdienstelijke ziel den Schepper aangeboden. Gesterkt door ons geloof durven we zeggen: de Heer geeft haar nu wat ze nooit op de wereld gekend heeft: rust en vrede, los van alle lijden.

Moedige moeder, biddend heeft ze getracht na iedere beproeving wat te bekomen. Onophoudend heeft ze gebeden want de beproevingen volgden zó snel elkaar op. In lijden heeft ze gezaaid, in vreugde zal ze oogsten.

Beste echtgenoot, heb ik veel kunnen dragen, dan is het dank aan uw innemende goedheid en voorbeeldig geduld. Gij hebt u geofferd met mij. Dank voor zo'n offervaardig huwelijksleven. Heb moed en bid. Alleen het gebed geeft u de kracht om dit alles verder te dragen. Ik blijf met u.

Bemindde zoon, blijf moeders krangig voorbeeld indachtig. Kijk iedere dag naar vaders toewijding en luister naar zijn goeie raad. Wie u thuis zó vroeg verlieten, zullen nu uw voorsprekers en gidsen zijn voor het verdere leven. Bid gelijk moeder, en offer gelijk vader.

Beste broer, bloedverwanten en vrienden, geeft nu verder aan de mijnen wat ge zo goed aan mij hebt gegeven: trouwe en troostende genegenheid.

In christelijke deelneming zult u allen deelnemen aan het vernieuwde Kruisoffer aan het altaar, opdat Christus haar late deelnemen aan de liefde en de vrede van Zijn Vader.

---

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht:

De Heer Emiel De Cremer en zoon Michel,  
De families Miserez, De Cremer, De Norre, Cock.

---

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delfinge