



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Maria, Germaine MISEREZ

echtgenote van

de Heer Benoit VAN DER HEYDEN

geboren te Sint-Martens-Lierde, op 18 januari 1902 en godvruchtig overleden te Gent, op 16 januari 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer, onze God
blijdschap en vreugde
maar ook pijn en lijden
tekenen ons bestaan.

Wij bidden U voor deze dierbare overledene, die na een lange ziekte van ons is heengegaan.

Wij danken U omdat wij van haar mochten leren dat ook het lijden een weg kan zijn naar U dank zij Jezus, Uw Zoon die geleden heeft, gestorven is maar verzen tot eeuwig leven.

(Liturgie der overledenen.)

†

Benoit VAN DER HEYDEN,

Valère en Suzanne VAN DEN BERGHE-VAN DER HEYDEN
en kinderen,

Lucien en Gabriëlle VAN DER HEYDEN-DE VOS
en kinderen,

Sylvain en Marie-Jeanne VAN DER HEYDEN-VAN HAESEVELDE
en kinderen,

De families MISEREZ, VAN DER HEYDEN, DE TANDT en DE CROO

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk. W. Leenaert - Ervetegeem