

†

Heer, neem in uw vrede op
de ziel van mevrouw

Maria-Josephine Miserez

echtgenote van de heer

LEON SERVOTTE

Ze werd geboren te Deftinge op 17 juni 1914 en overleed in de Heer te Gent (Akademisch ziekenhuis) op 7 augustus 1973. Gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

Lid van de bond voor gepensioneerden.

"Heer, Gij zijt ons komen zeggen hoe we in het leven moeten staan, ook tegenover het lijden. Gij zijt het lijden tegemoet getreden met een groot begrip en ruime goedheid. Gij hebt geprobeerd het te verzachten, het te verminderen. Gij leert ons ook het lijden tegemoet te gaan, om het weg te nemen waar we kunnen, om het te verzachten door genegenheid, goedheid en steun."

Maria hield goeie moed bij alles wat in haar leven voorkwam in strijd, zorg, beproeving en lange ziekte. Bewonderenswaardig in haar toewijding voor hare omgeving, zelf als er een uiterste krachtinspanning werd gevraagd. Beziel door een sterk geloof, erfenis van huis uit, vond ze tijd om alles te offeren voor de anderen, kon ze zich rustig en gelaten in de handen van de Heer geven. Het langste en zwaarste lijdensoffert heeft haar niet ontmoedigd maar dichter bij de lijdende Christus gebracht.

We geloven dat ze nu ook met Hem zal verrijzen.

Beste echtgenoot, het leven is ook voor u karig geweest met zonnige en opbeurende dagen. Ik heb getracht eerlijk en onbaatzuchtig mijn levenstaak te volbrengen in steun, opbeuring en liefde. Heb moed. Dankend blijf ik voor u bidden tot het weerzien.

Bemide kinderen en kleinkinderen, genegen dank voor uwe liefde en edelmoedige toewijding. Blijft dankbaar voor iedere poging die werd gedaan om u te brengen waar ge nu zijt.

Beste broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters, bloedverwanten, goeie geburen en kennissen, uwe goedheid was mijn steun en uwe genegenheid mijn houvast in de lange, pijnlijke dagen. Geeft me nu verder het schoonste wat me nog helpen kan: uw gebed, en de band van liefde die ons steeds samenhiel.

De families

MISEREZ, SERVOTTE,

VAN DE SANDE, VAN STRIJTHEM, METS

diep getroffen door uw blijk van genegenheid en medevoelen, hun betoond in hun rouw, danken u van harte.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge