

Wilt gij, als moeder henengaat,
ze nog met liefde lonen,
laat dan haar beeld bij raad en daad,
U in de geest steeds wonen.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Margaretha MISEREZ

echtgenote van

Heer Jozef VANDEN BOSSCHE

geboren te St.-Martens-Lierde
op 22 september 1901 en godvruchtig over-
leden in de H. Hartkliniek van Geraards-
bergen op 31 augustus 1986, gesterkt door
de H. Sakramenten.

—
Een minzame en goede moeder heeft ons
verlaten. Nu weten wij haar, gelukkig en
bevrijd van alle aardse zorgen, geborgen
in Gods eeuwige Liefde.

Dankbaar zien wij terug op de toegewijde
ijver waarmee zij ons bestaan heeft om-

ringd. Moge zij bij de Heer de volle belo-
ning ontvangen die deze wereld niet ge-
ven kon.

God, hemelse Vader, wij bidden U voor
haar die niet meer bij ons is Moge zij
bij U het loon ontvangen voor al het
goede dat zij betracht heeft. Laat haar
delen in uw vrede en vreugde zonder
einde, zoals Jezus het ons heeft toege-
zegd. Breng ons allen weer eens samen
in uw Rijk van Licht en Liefde.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen, ik dank U om uw grote ge-
negenheid, in het bijzonder voor al die
jaren van toewijding, zorg en geest van
oprechte liefde.

De families MISEREZ
VANDEN BOSSCHE
BEERENS
MISEREZ

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

—
Rouwond. Andries

van de maele