

Bekom Gods mild erbarmen, voor wie U bijstand  
vraagt, o Maria!



## Bid voor de onsterfelijke ziel van **Mevrouw Marie MISEREZ**

weduwe van Heer Léo STEVENS

geboren te Delftinge de 4 september 1871 en zacht in  
de Heer ontslapen te Opbrakel de 23 december  
1957, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pau-  
selijke Zegen.

Het is pijnlijk zulke deugdzame en diep christelijke  
moeder te moeten verliezen, al mag men zich reeds  
verheugen in de bereikte hoge ouderdom. Sommigen  
sterven te vroeg omdat zij als engelen van goed-  
heid over deze wereld wandelen en een stonde de  
slechtheid ervan doen vergeten.

Voor haar huusjezin heeft zij alles gedaan wat  
een edel hart ingeeft. Werkzaamheid, zorg, kommer,  
begrip voor verdriet en nood waren haar niet  
vreemd, als de wijze vrouw uit de Schrift heeft zij  
met mannenmoed en grote liefde haar taak vervuld.

Is het hart de grote gave van de vrouw, het hare  
was grenzeloos toegewijd. Met de gaven haar door  
God geschonken heeft zij kwistig omgesprongen en  
ons het beeld nagelaten van een waardevolle en  
begenadigde vrouw.

Zij hield van God en van het gebed. Zij hield  
van Maria en met vertrouwen ging zij dag en nacht  
tot Haar. Het leek wel of het evangeliewoord haar  
diep getroffen had: "men moet altijd bidden en  
niet versagen". Haar leven zelf was een gebed.  
Want in de genade en vriendschap van de Heer  
wandelde zij voortdurend. Zulke mensen zijn een  
kracht en een steun voor Gods werk in deze wereld.

Dankbare kinderen omgeven haar stoffelijk over-  
schot met eerbied en erkentelijk\* liefde; de Kerk  
is haar dankbaar om het stralend voorbeeld dat zij  
gaf als christene vrouw en moeder.

Moest onze wereld er zo meer bezitten, zij zou  
hooger worden opgetild.

Biddend volgen onze gerach'en haar; bidden zal  
zij voor haar kinderen en de parochie en met Maria,  
de Smekende Almacht, het beste bekomen voor allen.

Maria, Onbevleete Maagd en Moeder, bid voor  
haar en voor ons.

## De familiën MISEREZ, STEVENS en VAN RUYSKENSVELDE,

*danken UEd. oprecht om  
Uw gebeden en blijken van  
deelneming in hun pijnlijke  
rouw.*

---

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge