

Christus is door zijn hemelvaart in heerlijkheid naar de Vader toegegaan.

Zijn verheffing is onze hoop.

+

Op hemelvaartdag, 15 mei 1980, werd in de heerlijkheid van de Vader opgenomen

Zuster ARCHANGELA

(Mejuffrouw Marie-Odile MISEREZ)

van de Zusters van St.-Franciscus van Oprakel

Zij werd geboren te St.-Martens-Lierde op 10 april 1893, wijdde zich toe aan de Heer op 8 april 1915 en overleed in de St.-Franciscuskliniek te Oprakel, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten en de Apostolische Zegen « in het stervensuur ».

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart heeft Zuster Archangela van ons afscheid genomen en hebben wij haar, met onze gedachten, onze verlangens en gebeden, hemelwaarts begeleid.

Zuster Archangela werd algemeen erkend als een hoogstaande persoonlijkheid. Zij was verstandelijk begaafd en minzaam van karakter. Zij zette zich volledig in voor de taken die haar werden toevertrouwd. Zij was levenslustig en bezielde met een grote werkkraft en een nooit falende gezondheid. Toegerust met al die gaven en hoedanigheden was zij een bewaame leerkracht en een graaggeziene opvoedster voor de kinderen en de opgroeiende jeugd die haar

werden toevertrouwd en wier levensvorming en toekomst zij behartigde.

Bij al die menselijke gaven die zij kwistig aan haar medemensen meedeede, was zij de trouwe en voorbeeldige religieuze. Zij bleef mens met en voor de mensen, doch zij bleef vooral de aan God toegewijde kloosterlinge.

Vanuit haar geloof in God, leefde zij voor de mensen en had tevens een diepe opvatting van haar kloosterlijk ideaal. Niet te verwonderen dat zij al vroeg werd aangesteld als overste en verantwoordelijke van verscheidene lokale kloostergemeenschappen. Daar vooral kon zij haar gaven en talenten te nutte maken. Zij betrok haar medezusters, voor wie zij een echte moeder was, in het bestuur en het werk van de gemeenschap en in haar grootse plannen voor vernieuwing en inrichting van woning en schoollokalen. Zij was steeds op haar tijd vooruit.

Na een kortstondige ziekte is haar groot hart stilgevallen op hemelvaartdag. Vanuit de hemel zal zij nu neerblikken op haar werk en op allen die zij hier een goed en minzaam hart heeft toegedragen.

Zuster Archangela, wij danken de Heer, en wij danken u omdat uw leven voor ons een afstraling is geweest van Gods liefde en goedheid voor de mensen.

Heer, schenk nu aan onze rusteloze medezuster uw rust en uw vrede.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel