

Verheug U, goede en trouwe dienaar... ga nu binnen in de vrede van uw God!... (Math.)

In vroom aandenken bidden wij voor

DE HEER

RAYMOND MISEREZ

weduwnaar van Mevrouw **Marie FAIGNAERT**,
echtgenoot van Mevrouw **Madeleine REYSENS**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 23 september 1895 en er godvruchtig overleden op 30 april 1978, getroost door de H. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Belgische Boerenbond en Raiffeisenkas.



**De families MISEREZ, FAIGNAERT, REYSENS,
VAN DEN BERGE en DE NIJS,**

danken U van harte voor uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Een man van ere, 'n achtbare persoonlijkheid met wijze, onbesproken levenswandel, met het diep geloof uit een familietraditie, is van ons heengegaan!

Rijk begaafd, richtte hij zijn schoon gezin hoger op, gezin, waarvoor hij als niet één de harde wet van de arbeid tot de zijne nam. Het boerenbedrijf was hem lief... en hij was daarin een meester. Diep erkentelijk en stil dankbaar genoot hij van de liefde en vriendschap welke hij bij zijn huisgenoten, familie en vele vrienden mocht ondervinden. Hij genoot van de zonnige dagen, maar was ook de sterke lijder bij de onvermijdelijke levensbeproevingen, die hij met Gods hulp telkens te boven kwam.

Wij danken U, Heer, omdat hij ook in zijn hoge ouderdom, 't lijden, 't afglijden van de gezondheid met veel christelijk geduld heeft gedragen. Zo is hij voor ons allen een mens geweest, om nog meer van te houden. Heer, U had hem talent en gave geschonken, hij heeft er volgens uw wet mede gewoerd. Moge hij nu door U ontvangen worden volgens de woorden uit het Evangelie: « Verheug U, goede en trouwe dienaar... ga nu binnen in de vrede van uw God! » (Math.)

Dierbare echtgenote, steeds hebben wij elkaar bemind, begrepen en gesteund, heb dank daarvoor!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn trots, mijn vreugde, ik ga bij God! Blijft met mama elkaar genegen en bidt voor mij.

Dierbare broers, zusters, familie en vrienden, dank voor uw genegenheid.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust!