

Zijn dood beproeft ons, maar zijn aandenken zal ons altijd duurzaam wezen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Remi MISEREZ

weduwnaar van wijlen mevrouw
MARIA-VICTORINE DE TANDT,

geboren te St-Maria-Lierde, de 5 oktober 1864 en godvruchtig overleden te St-Martens-Lierde, de 28 februari 1956. Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, godvrezend en verwijderde zich van het kwaad.

Hij was een kristen, in lief en leed gehecht aan God, in wien hij vastelijk geloofde, op wien hij onwankelbaar betrouwde, die hij vurig beminde.

Voorbeeldig echtgenoot en vader, leefde hij met hart en ziel voor zijn kinderen, in wie hij een schat zag, die God hem in bewaring had toevertrouwd.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik wilde nog wel langer lief en leed met U allen delen, maar de Heer heeft mij teruggeroepen. Laten we nederig buigen voor zijn heilig raadsbesluit. Dank voor uw diepe genegenheid en uw vele goede zorgen. Bidt voor mij en ook ik zal U niet vergeten bij God.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren)



De familiën **MISEREZ, DE TANDT, DE BLEEKER, VAN DEN BOSSCHE**, danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

Namis met offerande, zondag 25 maart te 8 uur.