

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST  
VAN MIJNHEER

## REMI MISEREZ

weduwnaar van Mevrouw  
**Elodie VANDESANDE,**

geboren te Deftinge de 9 Mei 1874 en er godvruchtig  
overleden de 9 September 1952, voorzien van de  
HH. Sacramenten der Stervenden.

Schepen der Gemeente en

lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

De dood doet ons niet schrikken wanneer wij bereid zijn en steeds ons plicht hebben gedaan zoals de duurzame overledene mocht getuigen. De betreunde afgestorvene had zijn christelijk geloof en zijn godsdienst lief en beoefende deze door een schoon christelijk leven; de goedheid van zijn hart scheen uit in zijn liefde tot zijn huisgenoten en tot zijn medemenssen. hij was minzaam en dienstvaardig in zijn omgang en vond zijn behagen in goed te doen waar hij kon, daarom was hij bemind door God en geëerd door de mensen.

Werkzaam, moedig en vlijtig heeft hij vele jaren in sterke bloeiende gezondheid vol opoffering geweest voor zijn duurbaaren tot een harde droeve kwaal zijn aandeel werd. Met moed, betrouwen en onderwerping heeft hij de beproeving aanvaard en had voor zijn bezoekers steeds een lief en vriendelijk woord, troostend wijl hij zelf troost behoefde. 't Is Gods wil herhaalde hij dikwijls binst zijn laatste levensdagen en kalm en gelaten gaf hij zijn schone ziel aan de Heer terug.

Vaarwel duurzame kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, troost u, de Goddelijke Rechter roept mij, nu is het volle dag voor mij en zal ik genieten de vreugde van het Eeuwig Licht. Weest mij indachtig in uw gebeden, ik ook vergeet u niet.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.



De Familiën MISEREZ, VANDESANDE, VAN RUYSS-  
KENSVELDE en VAN STRIJTHEM,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.