



Vroom aandenken aan

DE HEER

Valerius MISEREZ

zoon van wijlen Remi MISEREZ en
Elodie VAN DE SANDE

Geboren te Delftinge, op 24 juli 1919 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 25 februari 1992,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families :

MISEREZ, VAN DE SANDE en
VAN STRIJTHEM
danken U voor uw gebed en
blijken van van medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Mijn ziel prijst hoog de Heer.
Maar soms ben ik zo bang, dan weet ik het niet
meer, want wachten duurt zo lang.*

*" Komt gezegende van mijn vader, in het
koninkrijk dat voor u is bereid vanaf de grond-
vesting van de wereld. " Met deze woorden van
Jezus vertrouwen wij Valere toe aan de Heer.
Edelmoedig en geduldig heeft hij de lasten
van ziekte gedragen. Hij was een man die op
de Heer vertrouwde en zijn vreugde en sterkte
vond in zijn geloof en het vieren van de
Eucharistie.*

*Hard heeft hij gewerkt, dankbaar kon hij genie-
ten van de natuur en alles wat er groeide en
leefde. Hij voelde zich thuis bij de mensen, kon
luisteren en vertellen en wist zich verbonden
met de vreugden en noden van zijn familie en
dierbaren.*

*Moge hij nu rusten in Gods vrede en het
eeuwig leven bezitten. Dankbaar blijven wij
met hem verenigd in het gebed.*

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50