

Welzalg is de sterveling.  
Die nooit op kwade wegen ging. G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**VITAL MISEREZ**

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Clementina Roelandt**

geboren te Nederbrakel de 9 oktober 1887  
en er godvruchtig overleden de 20 september 1956.  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de plaatselijke Boerengilde, de confrerie  
van de H. Barbara en het Xaverianengenootschap.

De dierbare overledene was een van die goede en brave kristenen, zo vast en vol overtuiging gehecht aan Godsdiens, Priesters en H. Kerk, als de boer vastgeankerd zit aan zijn bedrijf en zijn akkers. Zonder menselijk opzicht, diep gelovig vervulde hij in zich het beeld van de kristelijke rechtvaardige man zoals onze H.H. Boeken hem voorstellen. Kostbaar in de ogen van God is de dood der rechtvaardigen.

Oud en ellendig geworden voelde hij zijn taak hier op aarde volbracht en liet hij de zorgen over aan anderen om in teruggetrokkenheid zijn oude dag in vereniging met O. L. Heer door te brengen. Op zijn sterfbed kan hij zich dan ook de woorden van de Apostel toeëigenen: Ik heb de goede strijd

gestreden, het geloof bewaard, derhalve wacht mij de kroon der gerechtigheid.

(St. Paulus).

Bemide Echtgenote en goede Zoon, gij weet hoe ik altijd voor U bezorgd was en enkel voor U leefde. Uit dankbaarheid hebt gij mij met liefdevolle zorgen omringd. Van harte dank ik U op mijn beurt en ik smeeke God dat Hij U er om zegene. In afwachting van ons eeuwig wederzien, vraag ik U mij dagelijks te gedenken in uw gebeden, H.H. Missen en goede werken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! 300 d. afl.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

†

Zeer getroffen door Uw blijken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

*De familiën MISEREZ, ROELANDT,  
EECKHOUT en VAN DEN DRIES-  
SCHE.*

Druk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel