

Maria, zij was uw kind, toon dat gij hare moeder zijt.

Bid voor † de ziel

van Meisjufvrouw

RACHEL-MARIA MIZEREZ

Dochter van

KAMIEL en HORTENCE MAROYE

Geboren te Sint Martens-Lierde den 5 April 1924, en
aldaar godvruchtig overleden den 18 April 1944.

Zij was lid van den B. J. B. van den Bond van
het H. Hart, de Congregatie van O. L. Vrouw en de
Confrerie van de H. Barbara,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De Heer had ze met een edele ziel begaafd. Haar
stichtende godsvrucht, aanhoudende werkzaamheid en
onvermoeide ijver in het kwijten harer plichten strekten
allen tot voorbeeld. Hoe gediensig, hoe minzaam was
haar omgang met iedereen, ook was zij bemind van God
en van de menschen en haar vroegtijdig afsterven wordt
door allen betreurd.

Gij hebt, o Heer, ons zwaar beproefd! De kroon van
ons hoofd is gevallen, de droefheid heeft ons hart be-
nauwd en onze oogen met tranen gevuld.

Allerliefste Ouders; God roept mij tot Hem! Hoe
bitter is het u te moeten verlaten die ik zoo teeder heb
bemind en aan wien ik thans steun en hulp kan bieden;
doch wil u troosten want ik verlaat een aarde vol ellen-
de en ik hoop vast dat de God van barmhartigheid mij
zal ontvangen in zijn schoonen Hemel en mij toelaten
u honderdvoudig weer te geven wat gij voor mij gedaan
en geleden hebt. Lieve Broeders. Zuster en Bloedverwan-
ten vaartwel! Bemint elkander en wees altijd de steun
en de troost van Vader en Moeder.

Beminde B. J. B. zusters, beste medeleden van de
Congregatie wees mij indachtig in uwe gebeden en hei-
lige Communiën.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Den Heer en Mevrouw Kamiel MIZEREZ-MAROYE en
kinderen;

De Familien MIZEREZ-EECKHOUDT;
MAROYE-DE LEPELEER;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.