

Geloofd zij Jezus Kristus!

Amen

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

ALICE MISSIAEN

weduwe van Mijnheer

Gustaaf VAN HEUVERSWIJN

geboren te Nederbrakel op 16 Mei 1868,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 29 Juni 1959,
getroost en gesterkt door al de genademiddelen van Onze

Moeder de H. Kerk.

*Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart. Lid van de
Derde Orde van St Franciscus
en van de Pauselijke Missiewerken.*

Ik zocht naar de verlenging mijner dagen, maar de Heer heeft ze verlengd in de eeuwen der eeuwen.

Al was de duurzame overledene gezegend met een hoge ouderdom, toch had zij nog haar gedachten op het heden en haar plannen voor de toekomst. Zij was immers een vrouw met veel levensmoed, zij was zelfs levenslustig en blijmoedig.

Kalm, gelaten en zacht is zij bij de Heer *gegaan*... want boven alles heen was zij, die toch ook beproeving kende en zelfs zware pijnen leed, een ~~zame~~ ziel die de beproeving aanvaardde kon. Hoe kon het anders: zij was een mens van gebed en godsdienstigheid die steun en troost zocht bij O. L. Heer. Tot zolang zij kon was zij één van de getrouwsten en de vroegsten voor al de diensten in de kerk en kon er het vroom geluk van genieten. Zij onderhield in haar leven een vrome eucharistische godsvrucht; zij vereerde vuriglijk Jezus' H. Hart en zij had een kinderlijk betrouwen in Maria haar hemelse moeder. Was zij een voorbeeld van godsvrucht, zij was en bleef steeds een voorbeeld van werkzaamheid. Zij heeft haar brood in ledigheid niet gegeten.

Duurbare broeder, beminde neven en nichten, ik dank U voor uw genegenheid en uw zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Eerwaarde zusters hebt eveneens dank voor de toewijding waarmede gij mij hebt bijgestaan en mijn lijden hebt verzacht. Ik zal U vergelden in de Hemel waar ik voor U allen veel zal bidden. Bidt ook gij allen veel voor mij. Het gebed zal de band zijn die ons aan elkander blijft binden. Tot weerziens!

H. Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde, ontferm U onzer.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

Heer Charles MISSIAEN;

De familieën MISSIAEN-MANSENS en VAN DER DONCKT,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.