

Een zalige dood is verzekerd aan degenen die deel maken van de Congregatie. H. Alphons

BID VOOR † DE ZIEL

van Meijffer

ZOË MISSIAEN

Geboren te Nederbrakel den 21 Juni 1876
en godvruchtig overleden te ELST den 20 Maart 1948
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Raadslid van de Congregatie van O. L. Vrouw.
Lid van de Confrerie van het H. Hart, van den
Eucharistischen Kruistocht, H. Sacrament en
andere godvruchtige genootschappen.



De betreurde overledene, als waar kind van Maria, had heel haar leven gevraagd haar hemelsche Moeder een Zaterdag te mogen vieren in den hemel, dag die zij steeds op aarde vierde. God heeft haar gebed wel verhoord.

Rijk was hare ziel wanneer de Heer kwam aankloppen. Wat deze op aarde bezat is nu opengebloeid in heerlijkheid. Wie kan er begrijpen wat de Heer heeft weggelegd voor al deze die hem hebben bemind zooals deze ware dienaars des Heeren.

Zij was edelmoedig, offervaardig, diep godsdienstig, was vol verlangen naar het bijwonen der goddelijke diensten, zij ging veelvuldig te Communie, beminde het gebed en had eene diepe godsvrucht tot Maria. De Maria-Congregatie lag haar nauw aan het hart, zij spaarde noch moeite, noch geldelijke opofferingen voor den bloei der Congregatie en andere genootschappen waarvan ze den stoffelijke en zedelijken kant in het oog had ten bate van hare medemenschen want hare goedhartigheid was de bron van hare groote naastenliefde.

Zoo was haar leven, zoo was hare dood. Hare eeuwige betrachting is geweest te handelen naar de

goddelijke verlangens en in de overtuiging van den nakenden dood heeft zij in volle berusting alles aanvaard wat welbehagen was aan God. Zij heeft in den Heer geleefd, zij is in den Heer gestorven.

Mijn duurzame Broeders en Zusters, Bloedverwanten en Kennissen weent niet over mijn heengaan, hebt betrouwen op God, Hij zal uw steun zijn, daarvoor bid ik den Heer. Dank aan allen die mij zoo liefderijk en onbaatzuchtig hebben verzorgd in mijn droeve ziekte Ik vraag u allen mij niet te vergeten in uwe gebeden en offeranden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.



Om Uw vrome gebeden tot
Zielerust van de dierbare
overledene danken U van
harte :

De Familiën MISSIAEN,
MANSSENS en DE SMET.

Drukwerken Van Nedervelde, Elst