

Het dierbaarste wat de mens op aarde bezit is een goede moeder.

†

Gedenk in uw gebeden de schone ziel van
Zaliger Mevrouw

Alida, Palmyre MODDE

echtgenote van Mijnheer

Petrus VAN DE WALLE

geboren te Opbrakel, op 20 april 1900 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 9 augustus 1964

versterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de K.A.V.

Nu zij zeer zacht in de stilte van een zomernacht van ons is heengegaan, rijst haar beeld klaarder voor ons op. Moeder was een gewoon mens, geen hoogvlieger. Zij was een voortreffelijke, kristelijke echtgenote, diep godsdienstig en gediensig, die met haar gouden hart zorgde voor haar gezin en het welzijn van haar naaste.

Zij was een echte moeder. Gans haar leven heeft zij voor haar gezin gewerkt, gebeden en geleden. En zelfs tijdens haar ziekte, toen het zeer hard werd, dan nog putte zij in de oeroude Vlaamse koppigheid, die niet ten onder wil gaan, maar die wil blijven werken, bidden en offeren voor haar gezin.

Er lag een stijgende lijn van offer in haar leven. Lange jaren heeft zij met vader in vreugde en volledige overgave gewerkt en geofferd voor het welzijn van haar kinderen. Haar moederhart deed pijn, toen een wankel gezondheid haar werkkraft kwam verminderen. Jong nog van jaren nodigde de Heer haar uit om, in een lange voorbereidingsperiode, haar eigen leven ten offer te brengen. Met groot geduld en zielsterkte heeft zij haar lange ziek-zijn in volle overgave aan de Heer gedragen.

Maria, onze Hemelmoeder, stond op de schouw in haar lijdenskamer. Zo wilde zij het. Zij had een grote godsvrucht tot O. L. Vrouw. En wie Maria edelmoedig dient op aarde, zal met haar tronen in de hemel. Wie Haar getrouw volgt op de kruisweg, zal met Haar ten hemel varen. Daar wacht zij nu op ons, wij komen ook, met Gods' genade.

Dierbare echtgenoot, ik dank u om ons gelukkig leven en om de lange en harde zorgen die gij mij hebt gegeven. Beste kinderen, God zal u lonen om de toewijding en de liefde waarmee gij geduldig uw zieke moeder hebt verzorgd. Beste familieleden, bid voor mij, ik bid voor u.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.
Mijn Jezus, barmhartigheid!



Voor uw gebed en blijken van medevoelen, bieden
U hun oprechte dank

De Familiën MODDE,

VAN DE WALLE,
D'HAENZE,
DE GROOTE.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470