

Zalig die in den Heer sterven

(Apoc.)



Bid voor de ziel

van

ALFONS MODDE

echtgenoot van

MELANIE DE COUVREUR

geboren te Opbrakel, de 22 September 1879, en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 28 Augustus 1950. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
INVALIDIED — OUDSTRIJDER 1914-18



Alwie hem kende of met hem in betrekking kwam, ondervond hoe braaf, eerlijk, minzaam en gediensstig deze dierbare overledene was. Aan den huislijken aard laat hij een zware en grote leemte open, want moeder kon op hem betrouwen en de kinderen vonden bij vader altijd een goedgehartig en toegewijd Hart. Daarom blijft zijn aandenken bij Kind, Kennis en Vriend in zegening.

Lieve Moeder, lang zyn we samen gelukkig geweest op aarde, want we deden alles stil en onbedwongen voor elkander. Nu het uur van tijdeluk scheiden geslagen is moogt ge om mij niet wenen maar voor mij bidden. Dierbare kinderen, ik heb U steeds lief gehad als mijn oogappel, van uit den Hemel zal ik U diezelfde liefde toedragen en ik zal veel voor U ten beste spreken bij God. Gij van uwen kant, moogt me ook niet vergeten: bidt voor mij. Gaat intussen voort met braaf, deugdzaam en kristelijk te leven, want dat alleen telt bij God. Vaart allen wel en leeft schoon. Tot weerziens bij God.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven ontfem U onzer

De 4 akten voor den overledene a. u. b.



Mw Alfons MODDE, geboren Melanie DE COUVREUR;

Mr & Mw Alfons BLOMMAERT-MODDE kinderen en kleinkind;

Mr & Mw Gilbert DE POORTER-MODDE;

Mr & Mw Omer KINDT-MODDE en dochter;

Mr & Mw Albert VAN DAELE-MODDE en kinderen;

De Familiën MODDE, HOEBEKE, DE COUVREUR, VAN DE WALLE;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. Wwz O. Surdiacourt.