

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied,
de naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ALPHONSE MODDE

weduwenaar van **PLACIDIE COSYNS**

geboren te Opbrakel, de 9 Mei 1870 en godvruchtig overleden te Everbeek, de 27 Januari 1952, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en den Pauselijken Zegen «in articulo mortis».

« — o — »

De ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid is een kroon van waardigheid.

Spreuk. XVI.31

De rechtschapenheid, de stille eenvoud, de vrees des Heren, het stipt naleven van al de plichten van zijn staat, waren de kostelijke eigenschappen van de man wiens afsterven wij betreuren.

Moge de Algoede, de liefde en de genegenheid vergelden welke hij door zijn onverdroten ijver en taaie werkzaamheid aan zijn gezin en bloedverwanten zo edelmoedig bewees.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik weet met welke liefde en zorgen gij mij omringd hebt; gij vooral mijn lieve Dochter die dag en nacht aan mijn zijde waart om mijn pijnen te verlichten, hebt allen dank voor uw verkleefdheid. Leef na het voorbeeld van uw overleden ouders en bewaart uw geloof overgeërfd van vader en moeder en gij zult ook gelukkig zijn, gelijk wij het waren omdat wij steeds wisten dat wij leefden naar Gods verlangen. Stervend zegen ik U allen en zeg U vaarwel en tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

309 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

Een milde troost waren ons uw blijken van christelijke deelneming, hiervoor danken wij U innig.

De familiën **MODDE, COSYNS,**
DELEPELAIRE en **DECOUVREUR.**