



Moge dit aandenken u doen bidden voor de ziel
van zaliger

AUGUST MODDE

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE SOETENS

geboren te Deftinge de 16 december 1917 en er
zacht in de Heer ontslapen de 21 april 1965, gesterkt
door de heilige sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid der confrerie der gelovige zielen.

Oud-strijder 1940 - 1945.

"Hij die zijn naaste geeft wat hem recht is en hem
lief heeft in God; hij die zijn plicht kent en met lief-
de vervult; die zijn hart open bewaart voor al wat
goed is door de soms drukkende jaren van het leven
heen; die zijn God en Verlosser erkent, in Hem
geloof en het eeuwige steunpunt van zijn leven legt,
hij is naar het woord van God "de goede dienaar,
de getrouwe man die zeer wordt geprezen".

(Prov. 28, 27)

In de volle kracht van zijn schoon en vruchtbaar
leven is ons een goeie man ontvallen. Met vroom
geloof, liefde volle arbeid en on'reukbare trouw
heeft hij zijn leven opgebouwd. Hij wou leven, ge-
nezen, weer aan den arbeid gaan.

Als weinigen kende hij de kunst om een goed
vader en vriend te zijn. Dit was weer bij hem zo
eenvoudig en vanzelfsprekend, want zijn hoogste
geluk vond hij in zijn liefde en zijn werk voor moe-
der en dochter. Voor hen heeft hij gezorgd en ge-
werkt, met hen was hij gelukkig in de vreugde van
een gezond familieleven. Zonder klacht, met bewon-
derenswaardige moed heeft hij de ziekte gedragen.
Alles werd beproefd om hem te helpen. God alleen
is zijn kracht en veilige toevlucht geweest.

Moeder en dochter, de Heer beproeft u zwaar.
Maar wij weten dat niets, ook de dood niet, ons kan
scheiden. Daarvoor hielden we teveel van elkaar. Ik

blijf bij u. Met u waak ik over het huis dat we samen
hebben opgebouwd en waar ik nog zo graag gebleven
was. Het is me een troost te weten dat, wat het le-
ven ook moge vragen, gij altijd naar mijn voorbeeld
zult mogen opzien. Daarom weet ik ook dat ik op
Gods barmhartigheid en op uw gebed zal mogen
rekenen.

Mijn dierbare broers, zusters, bloedverwanten,
mocht gij verder uw geluk betrachten in het ver-
vullen van uw christelijke plicht. Mocht God u daar-
in helpen, u zegenen en bewaren. Hebt dank om de
zalige koestering van uw oprechte liefde, om uwe
deugddoende aanwezigheid bij ziekbed. Bidt veel
voor mij en steunt mijn rouwend gezin.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,
hopen van die in U sterven, ontferm U over ons.

Weze uwe christelijke deelneming vandaag niet
een louter oppervlakkige sympathie voor de familie,
maar een gebed en melevan met de overledene.



De familiën

MODDE, SOETENS,
DE COCK, VAN PEVENAGE,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Uit. Van Ruyskunsveld, Deftinge