

†

**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Clara, Germaine MODDE**

weduwe van Valère DE WEERDT,

geboren te Everbeek op 2 juni 1907 en rustig naar haar Schepper teruggekeerd op 30 maart 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Hier op aarde hebben wij geen vaste woonplaats. Gelukkig daarom de mens die dit korte leven gebruikt als aanloop tot een altijddurend gelukkig-zijn bij de Heer.

Voor onze dierbare overledene die we vandaag met veel droefheid in het hart ten grave dragen, was haar heengaan vrij vlug. Op Palmzondag, de dag dat wij de blijde intrede van Jezus gedenken in Jeruzalem, heeft de Heer haar bij Zich geroepen, haar blijde intrede in het hemels Vaderhuis. Met vertrouwen toch mocht zij terugblikken en met vertrouwen mocht ze de Heer tegemoet zien.

Midden haar lijden wist ze zich gelukkig omdat ze zich omringd wist en bemind voelde door hen voor wie ze geleefd, gewerkt en gebeden had als een zorgzame moeder en grootmoeder. Dankbaar is ze heengegaan

jegens hen allen die zo goed voor haar waren.

Bidden we nu tot God, de Heer van leven en dood, dat Hij onze dierbare overledene genadig weze en haar lone in eeuwige rust en vrede.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor alles wat gij voor mij geweest zijt, voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, voor uw vele zo kommervolle zorgen. Bidt tot God dat Hij mij opneeme in het hemels Vaderhuis.

Ook u allen beste vrienden en geburen, dank ik om uw genegenheid. Denk nog eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

**Namis op zondag 27 april om 9 u. 30.**

De families MODDE, COECK, DE WEERDT,  
VAN DEN DOOREN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf Vandergynst, Everbeek