

Op de tweede Paasdag is
ons goede moeder overgegaan
naar het eeuwig leven,
door Kristus gesterkt
in Zijn Sakramenten
en in bijzijn van haar kinderen.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw
ELISA MODDE

weduwe van de Heer
REMI FORT,

geboren te Oprakel op 29 mei 1882 en
er vroom en kristelijk overleden
op 23 april 1973.

De families :

MODDE,
GABRIELS,
FORT,
VAN DAELE,

danken U voor uw aanwezigheid,
voor uw gebeden en bliken van kristelijke
deelneming in de rouw,
aan allen die haar laatste levensjaren
met vreugde hebben vervuld!

Namis : zondag 13 mei te 9 u. 30.

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel

In de hoge en gezegende ouderdom van
91 jaar is onze ingoede, opgeruimde, vrome
moeder op tweede Paasdag van ons heenge-
gaan. Altijd was zij opgeruimd en levenslus-
tig, blij en gelukkig in de kring van haar
kennissen en vrienden die haar kwamen be-
zoeken. Haar voorbeeld zal hen bijblijven, hen
moed en steun geven voor het verder leven.

Als moeder van een schoon gezin heeft ze
zich veel moeten ontzeggen, zij heeft veel
kommer gekend en beproevingen moeten ver-
werken, maar ze was toch zo eenvoudig en
met weinig tevreden en zo kinderlijk blij om
een kleine attentie. Zij vond haar vreugde in
de gezellige omgang met eenvoudige mensen.
Zij schonk hen kwistig en met een spontane
glimlach haar vriendschap, haar belangstel-
ling, haar genegenheid, haar goed woord en
een kwinkslag. Ze hield van het leven en de
mensen. Overvloedig kreeg ze van hen hun
genegenheid en vertrouwen.

Lange en harde beproevingen bleven haar
niet gespaard, maar ze had het grote geluk
haar laatste levensjaren rustig en gelukkig te
kunnen doorbrengen in eigen familie, zonder
kommer en zorg, door de goede diensten en
stichtende toewijding van haar dochter en
altijd omkranst door het veelvuldig bezoek
van haar kinderen en kleinkinderen.

Wij, uw kinderen en kleinkinderen zijn U zo
dankbaar om gans uw lang en verdienstelijk
leven en omdat uw ziekte en dood zo zacht
voor ons mocht zijn. Nooit zullen wij U ver-
geten. Daarvoor staat uw beeld te diep in
onze geest geprent. Wij bidden dat God U
late delen in Zijn heerlijkheid, bij vader en
allen die ons zijn voorgedaan.

Tot weerziens in het Vaderhuis!