

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.

Marnix Gijsen



IN VOLLE OVERGAVE AAN GODS H. WIL
GING NAAR EEN BETER LEVEN OVER
DE HEER

JOZEF MODDE

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA GABRIELS,

geboren te Oprakel op 19 mei 1898.
Vroom en dankbaar van de zijnen gescheiden
te Brakel-Oprakel op 8 juli 1973.
Gesterkt door Christus in zijn sakramenten
en de pauselijke zegen.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart
en van de Bond der Gepensioneerden van
de parochie.

Vader is na driekwart eeuw, rustig, dankbaar en gelaten naar de hemel gegaan. De dood sloot een rijk leven in dagen en rijk en rijp in werk en verdiensten af.

Vader heeft eenvoudig, voorbeeldig en kristelijk zijn leven bekroond, dat de Heer hem in genade en zegen heeft geschonken. Hij leefde onder ons als een engel van vrede, aller harten opbeurend, altijd minzaam en vrolijk, altijd goedhartig en toegevend. Als een liefdevolle, zachte vader en verkleefde echtgenoot, het geluk rond zich verspreidend, was hij de immer voorbeeldige kristen, gezegend door God en als aanbeden door zijn huisgenoten.

We hebben hem allen gekend, groot in zijn eenvoud, als een onverpoosde werker. Als landbouwer heeft hij gehouden van zijn vruchten, zijn velden en dieren. In het ontluiken en in de groeikracht, in het tot rijpheid en tot voltooiing komen van Gods gewijde en schone natuur, heeft hij de ware wijsheid ontdekt en zo wist hij hoe alles geleid en bestuurd werd door Gods zegende hand.

Zoals in dit schone en overvloedige seizoen van de oogst is zijn leven even rijk geweest als de oogsten die hij vaak heeft gewonnen. Thans is hijzelf het goudgele korenaar dat de Heer heeft geplukt en binnengehaald, als beloning en bekroning van zijn voorbeeldig toegewijd kristelijk leven in Gods liefde.

Mijn zeer lieve echtgenote, in ons groot geloof weten we ons één. Samen danken we God om onze gelukkige oude dag, om de onuitputtelijke toewijding van onze kinderen, om ons eenvoudig geluk.

Ik ben u een dagreis voorgegaan. Aan het eindstation wacht ik u op, om bij de hereniging in de Heer, eeuwig te genieten van onze verknochte trouw aan «Outer en Heerd».

Hemelse Vader, wij danken U om dit schoon en dienend leven. Breng Gij het tot voltooiing in uw eeuwige liefde en geef allen hier op aarde de kracht om in vrede en liefde de weg naar U blijvend te bewandelen, dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer.

Gedenken wij hem in onze gebeden en zijn aandenken blijve in ere.

De families MODDE, D'HAENZE, GABRIELS,
SADONES,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel