



"Gekend, geliefd door God te zijn
En altijd voort te leven
En sterven is maar even:"

Dankbare herinnering aan

mevrouw

MARIA MODDE

geboren te Opbrakel op 14 juni 1902
en godvruchtig overleden in de kliniek
te Ronse op 21 augustus 1991

Lid van K.B.G.

Namis: zondag 8 september om 10 uur
Groepsmis K.B.G.:
maandag 23 september om 18u30

De familie dankt u van harte
voor uw gebed en mee-leven.

De hemel is geen land, geen zee...
Het is de haven.
Want elke drang, heel diep in ons,
elk verlangen, elke hunkering,
elke zielsbewogenheid
komt daar tot rust
en wordt gesust,
opgenomen in Gods tederheid.

De hemel zou geen hemel zijn
moesten wij reeds weten
"wat en hoe?" het met die hemel is.
De hemel is wat huiver en wat hoop
van elke kleine mens
die in het donker van de dood
verdwijnt,
maar plots herleeft, herademt
omdat Hij er is
naar wie hij altijd heeft gezocht:
de Heer van tijd en eeuwigheid.
Nu zijn we nog op weg
en tasten in de mist
en in de duisternis.
We weten wel: er is een thuis
maar weten niet hoever, hoelang?

We kunnen enkel in de nacht
een licht ontsteken
en met de schietspoel van de tijd
een stukje liefde weven...
want zo alleen begint de zaligheid.

M. Verhulst

rouwleiding bvba raoul, brakel - nv printer