



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

***Maria MODDE***

**weduwe van de heer Gilbert DEPOOTER**

geboren te Nederbrakel op 17 juni 1908  
en overleden in het A.Z. Zusters  
van Barmhartigheid te Ronse  
op 7 oktober 2001,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De families Modde, De Couvreur,  
Depooter en Van Wijmeersch.

Vandaag zijn we hier samen om afscheid te nemen van Maria. We hebben haar mogen kennen als een doorbrave vrouw, altijd welgezind en dienstwillig zolang ze kon. We hebben haar ook mogen kennen als een vrouw met een zeer diep geloof. Telkens als ze thuis de H.Communie mocht ontvangen was het voor haar een Hoogdag.

In het rusthuis was ze eveneens gekend als een goede en vrome vrouw. Steeds was ze bezig met haar paternoster, en telkens opnieuw, en nog maar eens, tot de goede God haar is komen halen.

Nu mag ze leven in het eeuwige leven en zonder ophouden in eeuwige rust en vrede bij de Heer.

Dank aan allen die hebben geweest en denk nu nog eens aan mij in uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

---

Namis op zaterdag 20 oktober 2001 om 17.30 uur  
in de parochiekerk te Everbeek-Boven.