

Moeder, beeld van liefde, beeld van goedheid,
van werkzaamheid en al wat edel is,
blijf voortleven in ons aller hart!

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Maria, Adèle MODDE

weduwe van de Heer Henri DE BREMME,

geboren te Oprakel op 13 december 1888 en
godvruchtig overleden in het Sint Franciscus-
tehuis te Brakel-Oprakel op 14 november 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De gedenkdagen van herfsttijd richten ons ge-
loof naar de mysteries van dood en nieuw
leven!

Heer onze God, Gij hebt onze naam geschre-
ven in de palm van Uw hand. Gij hebt ons
niet voor de dood bestemd, maar voor een
bestendig eeuwig leven met U in uw hemelse
vrede en heerlijkheid.

In het licht en het zicht van haar honderd-
jarig leven op aarde was Adèle een ingoede
moeder, zacht van inborst, eenvoudig, altijd
tevreden in haar taak in het gezin. Want wie
moeder zegt spreekt over leven geven en le-
ven in dagelijkse dienstbaarheid voor man en
kinderen. Haar grote zorg en kommer waren
haar kinderen een goede opvoeding te geven
en een goede toekomst in vlijt en werkzaam-
heid. Zulke moeders past als loon en bekro-
ning de mooiste naam op aarde.

In haar lang en verdienstelijk leven heeft moe-
der ook haar leed en beproeving gekend om
de familieleden, die nog betrekkelijk jong te
vroeg zijn heengegaan, ook zovele bevriende
kennissen.

Voor alles wat moeder voor ons geweest is
en gedaan heeft danken we de Heer voor die
schone liefde tot God en haar dierbaren.

Mijn geliefde kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, ik dank U allen, ik hield veel van U.
U vooral Suzanne en Agnes, die me zo liefde-
vol en dienstvaardig, de laatste jaren hebt
opgenomen in uw familiekring, spijs al uw
werk. Ik was bij U zo goed en gelukkig.
God lone het U en zegene U. Bidt voor mij!

Eerwaarde Zusters en personeel van het Sint
Franciscustehuis, waar ik mijn laatste maan-
den heb doorgebracht, oprechte dank voor uw
goede zorgen, uw toegewijde hulp en bijstand.

Maria, Moeder van hoop, sta mij bij.

Namis op zondag 4 december te 10 uur.

De families DE BREMME, MODDE, GABRIELS,
GOSSEYE,

danken U oprecht voor uw blijken van deel-
neming in hun rouw.

Rouwleiding « Raoul », Brakel - (055) 42 24 49
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel