

De dood van de rechtvaardige is kostbaar
in de ogen van God.



Gedenk in een vroom gebed
de ziel van mevrouw

Maria Margriet MODDE

weduwe van de heer
Albert-Remi Rokegem

geboren te Delftinge op 29 december 1906
en godvruchtig overleden te Everbeek op
22 november 1987, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken.

De families

Modde, Rokegem,
De Vuyst, De Cock en Reygaert
danken voor uw bliken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Een goed en plichtbewust mens is van ons
heengegaan. In alle stilte is zij de blij-
makende en bezorgde moeder geweest. Zij
leefde niet voor zichzelf alleen. Aktief is
zij geweest zolang zij kon, gelovig en be-
trouwend op God. In innige dankbaarheid
zullen wij aan dat alles blijven denken.
Onze liefde zal bij haar blijven door ons
dagelijks gebed voor haar zielerust. Haar
voorbeeld zal er een zijn, dat blijft spreken
zoals een dichter zong :

Maar wilt Gij, als Moeder henengaat,
Haar nog met liefde lonen,
Laat dan haar beeld met raad en daad
U in de geest steeds wonen.
Wil dan uw leven in de lijn
Van Moeder's leven richten,
En blijf U aan de stille schijn
Van hare deugden stichten (L. Reypens)

Beste Zusters van de kloostergemeenschap
van Everbeek, beste dank voor uw goede
zorgen tijdens mijn verblijf aldaar.

Mijn dierbare familieleden, vrienden en
kennissen, schenkt ook gij mij een vurig
gebed tot mijn zielerust.