

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn aanschijn  
al onze dagen. (Luc. 1,75)



Gedenk in uw gebed

Mevrouw

**MARIE HÉLÈNE MODDE**

echtgenote van

de Heer Eugeen Bakkaus

Geboren en gekerstend te Everbeek de 12 januari 1904; daar ook in het sacrament van het huwelijk verbonden op 28 september 1928. Na een vruchtbaar, gezegend en door menig kruis getekend huwelijksleven is zij vreedzaam naar het hemels vaderland geroepen, de 26 januari 1969 voorzien van de H. Zalving en de Pauselijke zegen.

Tussen deze data is een mensenleven geweest. Met het rythme van vreugde en droefheid zegen en beproeving, arbeid en offer, gebed en goedheid is zij als een goed kind, een trouwe echtgenote en voorbeeldige moeder door het leven gegaan. Aan niemand die ze kende is zij onopgemerkt voorbijgegaan. Zij viel door niets op, tenzij door eenvoud, goedheid en vroomheid en daarom zal zij in onze gedachtenis levendig blijven.

Aanvaard Heer, dit offer en ook de gebeden, door haar man en zoon, haar familieleden en vrienden en gans onze gemeenschap opgedragen voor de ziel van onze dierbare afgestorvene, verleen haar de eeuwige vreugde in het land der

levenden en wil ons allen met haar aan het geluk der heiligen deelachtig maken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familiën

MODDE, BAKKAUS, COSYNS en  
VANDEVOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Dr. Modde Everbeek