

Ik ben de verrijzenis en het leven; die in mij gelooft al is hij gestorven, zal leven. (Joannes XI, 25)



## Zalige Gedachtenis

van Mijnheer

**REMI MODDE**

weduwnaar van Mevrouw

**ODILE D'HAENZE**

geboren te Oprakel den 29 Januari 1857 en aldaar godvruchtig overleden den 20 Juni 1952, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, van de wekelijkse Kruisweg — Jubilaris van Sint Franciscus Genootschap en andere.



Hij leefde zoovele jaren onder ons als een treffend voorbeeld van kristen man, vol van geloof, doordrongen van een welgepaste godsvrucht: Zachten eenvoudig. hij was streng voor zich zelve en toegevend voor anderen.... man van plicht en orde, werkzaam en gemoedelijk in zijnen omgang... als een vreedzame geest is hij voorbij gegaan. — De liefde die hij zijn huisgezin toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit. Hun geluk was het zijne, Huane droefheid droeg hij met geduld. (H. Greg. Naz)

Daarom heeft de Heer hem de benauwheden der dood gespaard, om zoo onbevreesd den dood te nadere en van den Heer de kroon van een verdienstelijk leven te mogen ontvangen.

Voor die in U gelooven, o Heer, wordt het leven slechts veranderd niet weggenomen. — Zij die sterven zijn voor korten tijd van ons verwijderd — Hunne dood leert ons de wereld verachten waar wij alles moeten verlaten, om ons met meer liefde te doen smakken naar den Hemel waar wij alles terug vinden,

Vaartwel lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat U met de zoete herinnering aan uw liefde en genegenheid, en met de hoop U alleneens weer te zien in den Hemel — Gedenkt mijne ziel en die van moeder nog dikwijls in uwe vrome gebeden — ook gij m'n duurzame bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

(7 j. & 7 quadr)

R. I. P.



De Familie MODDE, D'HAENZE;

Danken U van harte voor de bliken van oprechte deelneming door U betoond