

De vreugde is uit ons hart verdwenen. Gij weet O Heer hoe redelijk onze smart is, hoe zwaar de slag die ons treft (H. Bern) Maar uw H. Wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RENÉ MODDE

echtgenoot van Mevrouw

Esther Haillez

geboren te Everbeek de 6 April 1902 en haastig overleden in de kliniek te Oudenaarde, den 5-5-1954, bediend met het H. Olieel.

Groot was overal de verslagenheid bij het vernemen van zijn dood. Algemeen werd zijn goedheid en vlijt geprezen. Braaf was hij en werkzaam, zich niets onziende om zijn lot te verbeteren.

Heerlijk in zijn handel en wandel zodat hij zich voorgoed de achting en het vertrouwen verwierf van hen met wie hij eens in aanraking kwam. Al wat goed was kreeg zijn steun en nooit werd tevergeefs op zijn medewerking beroep gedaan.

Hij was godsdienstig, steeds zonder menselijk opzicht zijn Christelijke plichten vervullende, gaf hij het voorbeeld aan het jonger geslacht, dat zich helaas te weinig om het eeuwige bekommert.

Allen verliezen in hem een grote steun, een schoon voorbeeld, en een oprechte en getrouwe vriend.

Teerbemindde Echtgenote, wees moedig en stel al uw betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid die Zijn getrouwen nooit verlaat. Ik zeg U vaarwel

Dierbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten, weest mij indachtig in uw gebeden en goede wer-

ken en troost u bij de gedachte dat wij elkaar eens zullen terugzien bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef (7 j. en 7 q. afl.)

De familiën MODDE, HAILLEZ,
COECK en VANDEPARRE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.