

Stierf de Rechtvaardige een schielijke dood, Hij  
zou in vrede zijn.      Wijsh. IV, 7



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**RICHARD MODDE**

weduwnaar van Mevrouw

Marie Labeau

geboren te Everbeek, de 15 juli 1882, en er  
schielijk overleden, de 4 oktober 1961, versterkt  
door het H. Oliesel.

Eenvoudig en rechtschapen was de duurzame  
Overledene een goed mens. Toen hij, nog in volle  
levenskracht, naar de vreemde lastige arbeid ging  
verrichten stond hij, hoewel moegewerkt, de  
Geestelijkheid ter zijde om zijn medewerkers  
dienstig te zijn.

Wanneer hij aan een welverdiende rust begon  
te denken trof hem het plotse heengaan van zijn  
teergeliefde Echtgenote zwaar en diep. Trouw  
was hij haar in zijn gebeden indachtig en dikwijls  
deed hij een H. Mis ervoor opdragen.

En toen, de laatste jaren, de pijnlijke ziekte hem  
bekweldde, kon die moedige werker en mensen-  
vriend er moeilijk toe besluiten volledige rust te  
nemen en zich goed te bezorgen. Na een moedig  
leven had hij de moed aan de dood te denken en,  
bij gelegenheid, ervan te spreken. Zo zijn afster-  
ven schielijk is geweest was het niet onvoorziens

We hopen dan ook dat de goede God de duur-  
bare Overledene genadig zal zijn en aan Zijn  
trouwe Dienaar het loon der Rechtvaardigen zal  
verlenen.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, duur-  
bare Zusters en Bloedverwanten, de Heer heeft  
mij plots geroepen.. Al onze Geliefden heb ik be-  
stendig verwoegd, en met hen allen ben ik U  
indachtig. Onze tijdelijke scheiding zal kort zijn.

Blijft gij ook hen die U steeds beminnen, indach-  
tig; bewandelt trouw de weg des Heren zoals zij  
dit deden. De Zegen van de Allerhoogste dale  
over U neer. En moge, vooral in deze Rozen-  
kransmaand, het gebed voor malkaar de blijven-  
de band wezen, die ons samenbinde over het graf  
heen, in afwachting van het blijde wederzien.

Barmhartige Jezus, geef Uw Dienaar de eeuwige  
Rust!

En dat het eeuwig Licht hem verschijne!

---

De familiën MODDE-DELEPELEER  
en LABEAU-VANDEVOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw. Modde, Everbeek.