

Gegroet, o kruis, onze enige Hoop !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

VALÈRE MODDE

echtgenoot van Mevrouw

Léa Vandermotten

geboren te Everbeek de 25 oktober 1908 en overleden te Oprakel de 16 juni 1967, voorzien van de HH. Sacramenten.

Het leven van de mens is hier een aantal jaren op de wereld doorbrengen. Goede maar meer kwade dagen beleven, verlangen en streven naar geluk, zonder het te kunnen grijpen.

De dierbare overledene heeft zijn leven als een proeftijd doorgebracht; van ziekte, lijden en beproeving is hij niet bespaard gebleven. Doch de verdueligheid maakt alle pijn en smart tot een verdienste, die dan ten slotte met hemels geluk wordt uitbetaald.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden, onze scheiding is plots en hard, maar ik verlaat deze aarde vol beproevingen om te gaan naar het rijk van het eeuwig geluk. Troost u en laten wij ons nogmaals onderwerpen aan Gods H. Wil. Eens vinden wij elkaar terug daar boven bij Guy. Ik dank u om uw genegeheid en zorgen, blijft mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën **MODDE-FLAMAND** en
VANDERMOTTEN-FONTAINE

zijn zeer erkentelijk voor de blikken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.