

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen
het Land bezitten. (uit Jezus' bergrede)

†

WIJ GEDENKEN DANKBAAR
DE HEER

THEOPHIEL MOENS

weduwnaar van Mevrouw

MARTHA DUJCK

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-CECILIA DENDAUW-BUYSSSE(†)

geboren te Sint-Kruis-Winkel op 5 april 1907

en godvruchtig overleden te Gent

op 18 juli 1982,

gesterkt door het Sakrament van het
H. Oliesel.

Ridder in de Orde van Leopold II.

Ere Adjunkt-Direkteur - Stad Gent.

Voor vader is het aardse leven thans voorbij. Stilaan had zijn gezondheid en zijn weerstand tegen de last van de jaren afgenomen. Zijn zachte en rustige dood is het afscheid van een lang en verdienstelijk leven.

Samen met zijn goede vrouw zaliger heeft hij een kroostrijk en kristelijk gezin gesticht. Met liefde en zorg hebben zij steeds voor hun gezin geleefd. 't Was er goed om samen te wonen; ouders en kinderen waren er gelukkig. Tijdens deze erg droevige dagen beseften wij het best wat zij voor ons hebben opgeofferd.

Onze vader was een eerlijk en werkzaam man. De kinderen groeiden op en verlieten een voor een het ouderlijk huis, om elk op hun beurt een nieuw kristelijk gezin te stichten. Toen ook onze goede moeder ten hemel geroepen werd, bleef onze ouder wordende vader alleen achter in het grote huis. Gelukkig ontmoette hij dan een lieve vrouw die zijn laatste levensjaren deelde en waar de

vele kinderen van de twee stammen steeds welkom bleven.

Nog voor St. Bernadetteparochie werd opgericht zorgden heel wat gelovigen voor een kristelijke levensgemeenschap. Een der aller-eerste medewerkers was onze vader bij de stichting van de Bond van het H. Hart. Meer dan 25 jaar lang was hij daarbij een vurig ijveraar, waarvoor hij door Monseigneur Calewaert speciaal werd bedankt.

Vrienden en kennissen, in uw gezelschap was vader een graag geziene figuur. In alle omstandigheden viel hij op door zijn opgewektheid en zijn eenvoud in de omgang. Hij kende rang noch stand en bleef steeds zichzelf. Zijn kwinkslagen doen U glimlachen en blijven u bij als souvenir.

Kinderen en kleinkinderen, onze samen-horigheid welke vader en moeder zo liefdevol hebben gesmeed, wordt door ons verder behouden en versterkt. Laat hun voorbeeld weerspiegeld worden in het verdere leven van onze gezinnen. Elkander vergeven schenkt de nodige warmte in ons hart en in ons leven.

In naam van vader danken wij zijn lieve echtgenote voor de heerlijke jaren welke zij samen hebben doorgebracht en de liefdevolle toewijding en bezorgdheid waarmee ze hem omringde in zijn ziekte.

Aan alle familieleden, vrienden en kennissen vragen wij ons vader te gedenken in een stil gebed.

Onze Lieve Vrouw en H. Bernadette, bidt voor ons.

De families MOENS, DUJCK, DENDAUW,
DOSSCHE, COPPENS en DEMEESTER
danken U oprecht voor uw deelneming
in hun rouw en uw gebed.

Begravenissen en crematies Huis Cornelis,
Sint-Amansberg, tel. 51.14.31