



In Uw handen, Heer,
bevelen wij de ziel van

D E H E E R

Johannes, Franciscus Moeremans

weduwnaar van Mevrouw **KASTEEL**
JOANNA, CATHARINA DESTRIJKER,

geboren te Vorst op 9 december 1901
en godvruchtig overleden te Geraards-
bergen op 4 december 1987, gesterkt door
de genademiddelen van de H. Kerk.

De families

MOEREMANS, DESTRIJKER,
CROKAERT, HEYMANS en JACQUET

*danken U oprecht voor uw gebeden
en uw blijken van medeleven.*

Met pijn in het hart maar met een ver-
trouwvol gebed nemen wij afscheid van
deze dierbare overledene. Zijn eenvoudig
leven is rijk geworden door de wisseling
van menselijke vreugde maar ook door
harde beproeving.

Heer, onze God, in Uw handen vertrou-
wen wij nu toe al wat ons dierbaar is.
In de verrijzenis van Jezus hebt Gij ons
een bewijs gegeven dat wij niet voor de
dood maar voor een nieuw en eeuwig
leven zijn geschapen.

Almachtige God, Vader van alle mensen,
in Uw goedheid weten wij onze dierbare
nu geboren. Bij U heeft hij het doel be-
reikt waarvoor wij verder op weg gaan.
Sta ons bij opdat wij de moed en de
kracht vinden steeds aan elkaar gegeven
te zijn om eens samen te belanden in
Uw Vrede en Vreugde voor altijd.