

Rust nu maar uit,
Je hebt het ontzettend moedig gedaan
Samen hebben we geleden
Wij alleen
weten wat je hebt doorstaan.



MET ALLE GENEGENHEID BLIJVEN
WIJ DENKEN AAN

DE HEER

Joris MOEREMANS

echtgenoot van Mevrouw Angèle MERTENS

geboren te Galmaarden op 1 maart 1937
en er thuis in familiekring overleden op
13 september 1995, gesterkt door het H.
Sakrament der Zieken.

~ ~ ~

De families MOEREMANS, MERTENS, MIGNON
en VANSNICK,

danken U voor uw blijken van medevoelen
in het pijnlijke verlies die hen komt treffen.

*Papa, graag hadden we je nog een
hele tijd bij ons gehad maar je ziekte
heeft het anders gewild.
Zonder woorden ben je van ons
heengegaan.*

*Je hield van de natuur, de velden en
de dieren,
de schoonheid van de bloemen en
de bomen,
alles wat leefde en groeide.*

*Mijn lieve man, mijn dierbare zoon,
onze lieve papa,
je gediensigheid, je werken en
zorgen staan ons levendig voor ogen,
In ons hart zal je eeuwig blijven leven.*

*Lieve pépé, we zullen je missen, je
tedere attenties en de zaterdagdagen
waar we zo naar uitkeken.*

