

Tot U sla ik mijn ogen op,  
tot U die in de hemel woont. (ps. 123)

+

Dankbaar bidden wij dat de Heer  
Zijn eeuwige vrede schenke aan

**Zuster ROSALIA**  
(Mejuffrouw Marie MOERENHOUT)

van de Zusters van Sint Franciscus  
van Opbrakel.

Geboren te Grimbergen op 2 december 1900,  
wijdde zij zich aan de Heer toe door haar  
kloostergeloften op 27 maart 1924. Na 56  
jaar trouw kloosterleven, waarvan 10 jaar  
missiewerk in Rwanda, overleed zij te  
Opbrakel op 16 september 1980, voorbereid  
en gesterkt door de Sacramenten van de  
Kerk en de Apostolische Zegen.

Heer, onze God, er staat geschreven, en  
wij geloven het, dat de naam van elke  
mens geschreven staat in de palm van Uw  
hand opdat Gij hem nooit zoudt vergeten.  
Wil dan uw hand openen om te lezen wat  
Gijzelf over deze dierbare kloosterzuster  
hebt geschreven : haar groot geloof in Uw  
goedheid, haar hoop en vertrouwen op Uw  
barmhartigheid, haar grote liefde voor Uw  
Zoon in de heilige Eucharistie, haar toe-  
wijding voor de uitbreiding van Uw Rijk.

Wil ook luisteren, Heer, naar wat wij  
aanvoeren : alles heeft zij verlaten om U  
te volgen tot ver over onze grenzen om  
daar Uw boodschap uit te dragen ; met toe-  
gewijde liefde heeft zij zoveel kleine kin-

deren uit talrijke generaties, onderwezen,  
geholpen en opgenomen in haar hart ; als  
een trouwe dienstmaagd heeft zij zich aan  
U toegewijd door haar geloften van armoe-  
de, maagdelijkheid en gehoorzaamheid ; da-  
gelijks en herhaaldelijk heeft zij gebeden  
om U te loven en te danken, om trouw te  
blijven in Uw dienst en in dienst van de  
mensen, vooral van de kleinen ; rust heeft  
zij niet genomen zelfs niet wanneer zij op  
rust werd gesteld : altijd bleef zij doende...  
tot zij gevallen is en niet meer kon. Zo  
is zij dan naar U gekomen, Heer !

Wij weten, Heer, dat geen mens zich te-  
genover U kan beroepen op het goede dat  
hij deed, omdat alles met Uw grote genade  
tot stand kwam. Doch met groot vertrouwen  
op Uw barmhartige goedheid en Uw recht-  
vaardigheid bidden wij : laat deze goede en  
trouwe religieuze nu binnengaan in Uw Huis  
met de vele woningen van liefde, vrede  
en vreugde.

De Oversten en de Zusters van  
Sint Franciscus,

de familie MOERENHOUT-BUYS,

danken U van harte voor uw medeleven  
en gebeden.

Dr. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel