

*Een schoon, eenvoudig mensenleven,  
zo boordevol dienstbaarheid.  
Hij heeft met zorg  
zijn stuk geweven  
en alles in Gods hand gegeven.*



Dankbaar gedenken wij  
de heer

**Andre MOERMAN**

echtgenoot van mevrouw

Albertine VAN DEN BERGHE

geboren te Nederzwalw-Hermelgem op 4 april 1930

en godvruchtig overleden te Zottegem

op 24 september 1999.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Albertine VAN DEN BERGHE,

Marc en Lucie GHYSELINCK - MOERMAN,

Wouter, Annelies en Jolien,

Luc en Aleida MOERMAN - VAN GANSBEKE,

Joachim,

Georges en Henriette MOERMAN(+)- DE CLERCQ,

Uw aanwezigheid, Uw gebeden,

Uw woorden van medeleven,

zijn voor ons een troost.

Wij danken U hiervoor van harte.

De families MOERMAN - DE CLERCQ

en VAN DEN BERGHE - WEYTENS.

*Namis op zaterdag 20 november 1999 om 18 uur.*

Beste pa, je was een gelovig mens.

Aan de wekelijkse eucharistieviering was je trouw.

Jij zorgde zeer goed voor je vrouw en kinderen.

Voor de vier kleinkinderen had je de meeste aandacht

en maakte je tijd. Je was fier op hen. De familie lag je

nauw aan het hart. Iedereen kon op je rekenen.

Je leven kortom : een eenvoudige opa uit de duizend

zo zijn er geen twee.

Je leefde met iedereen mee.

Over alles kon je meepraten, want je wist veel.

Je ijverde voor rechtvaardigheid.

Elke taak nam je zo ter harte : je werk in Brussel,

je gezin, je hobby's, zelfs je gezondheid.

De karweitjes die jij allemaal hebt opgeknapt,

zijn niet te tellen.

Je stukje land en tuin met groenten, bloemen,

planten, dieren waren je grootste bezigheid.

Ook het schoolleven liet je niet onberoerd.

Het 14-daagse bezoek bij je moeder zou je zeker niet

overslaan.

Alles hield je keurig bij. Je dagen waren altijd te kort.

Je had nog zo veel plannen.

Amper twee weken in het ziekenhuis heb je verbleven,

met zelfs nog tussendoor een thuisbezoek.

En dan ging het plots snel, veel te snel voor ons.

Je leven was zo vol dat we er een boek kunnen over

schrijven.

Het is niet te geloven dat jij er nu niet meer bent.

We zullen jou erg missen.

Maar toch geloven we dat je in de hemel bent bij Jezus.

Lieve ma, kinderen en kleinkinderen, draag zorg voor

elkaar.



BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZOON  
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99