

ik den de verrijzenis en het leven.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

AVIEL MOERMAN

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE RAPPÉ

geboren te Uitbergen de 18 Augustus 1884 en
overleden te St Niklaas Waas de 7 November
1949. Na de laatste H. H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen te hebben ontvangen.

Voor Uw gelovigen immers, o Heer, wordt
het leven door de dood wel veranderd maar
niet weggenomen: en als het huis van dit aards
verblijf wordt gesloopt, is hun in de hemel een
eeuwige woonplaats voorbereid.

(Pref. Mis d. Overl.)

Wij smeken U, Heer, dat Gij de ziel van
Uw dienaar in het gezelschap van uw Heiligen
en Uitverkorenen gelieft op te nemen en
over haar de blijvende dauw van Uw barmhartig-
heid uit te storten. Door Onze Heer Jesus
Christus. Amen.

Hij ruste in vrede.

*De familiën Moerman en Rappé,
getroffen door uw blijken van christe-
lijke deelneming bij 't pijnlijk afsterven
van Mijnheer Aviel Moerman, bieden
U hun oprechte dankbetuiging aan.*

Dr. Gebrs D'hooge Overmere, tel. 126.