

Geloofd zij Jezus-Christus.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

**Emiel-Michel MOERMAN**

weduwenaar van **Jeanette TOMME**

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 13 februari 1910 en alhier schielijk overleden op 8 januari 1986.

Gepensioneerd mijnwerker.

Oud-strijder 1940-1945.

Op de dag dat zijn vrouw Jeanette, vandaag precies vijf jaar geleden, is gestorven wordt Michel alhier ter kerke gebracht om nadien begraven te worden bij zijn echtgenote te Elst.

Vijf jaar leefde onze dierbare overledene alleen en toch niet alleen : zijn kinderen verzorgden hem goed ten huize, zijn verwanten en geburen bleven in contact met hem en de pastoor had dit jaar nog de gelegenheid niet hem een nieuwjaarsbezoek te brengen.

Alleen en niet alleen : nadat zijn echtgenote, vele maanden in ziekte doorgebracht, ter ziele was gegaan bleef hij haar steeds nabij door haar te gedenken met missen. Zo was het ook nog voor de dag van zijn eigen uitvaart : voor zijn vrouw zou die dag een jaargetijde gedaan worden. Wij bidden in plaats daarvan hier nu samen opdat onze dierbare overledene als christenmens voor eeuwig in de nabijheid van de Heer van leven en dood en van haar zou mogen verblijven.

Wij gedenken samen met zijn kinderen en verwanten in dankbaarheid Michel omdat hij niet alleen voor zijn kinderen heeft gewerkt maar ook voor ons aller welzijn door

zwaar en ongezond werk in de koolmijnen waarbij hij toch een stuk van zijn gezondheid heeft verloren.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u omdat gij mij, vooral sedert de dood van uw moeder - grootmoeder, hier zo goed hebt verzorgd.

Dierbare broer, schoonzusters, verwanten, vrienden en geburen, eveneens bedankt om uw genegenheid en omdat gij mij samen met mijn kinderen gedenkt.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

H. Barbara, bid voor ons.

---

Roger en Yvonne Browaeyns-Moerman en kinderen,

Laurent en Simonne Moerman-Janssens, kinderen en kleinkind,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;

De families Moerman - Tomme - De Nijs - De Temmerman,

danken U voor uw deelneming in rouw en gebed.

---

Begraaf.-Funerarium De Pauw-Moreels  
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12