



Zalig aandenken
van Mijnheer
Frans Raymond MOERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Margareta ONGENA

geboren te Barendonk (Uitbergen) de 12 december
1891 en overleden te Berlare, de 19 januari 1956.

Na zijn H.H. Rechten en de Pauselijke Zegen te
hebben ontvangen.

Oud-strijder 1914 - 1918.

*Ridder in de Kroonorde met zwaarden, Ridder in de orde
van Leopold II met zwaarden. Vereerd met het oorlogs-
kruis met palm, IJzerkruis, Vuurkruis, het Overwinnings-
en Herinneringsereken 1914-18, en het militair ereken
2e Klas.*

Verloren moeite, onnuttig streven,
om langer dan de tijd te leven,
die God ons ter beschikking stelt :
wees keizer, koning, oorlogsheld,
wees jong of oud, wees rijk aan gaven,
of arm, - gij sterft, ge wordt begraven...
Het is voorbij, verleen, gedaan !
Maar neen, daar blijft iets voortbestaan,
wat meest veracht wordt en misprezen,
wat is, en wat zal eeuwig wezen...
Pas op uw ziel, o mens, en doet
hetgeen God wil, hetgeen gij moet.
Laat lachen al die lachen konnen :
de ziel gered is 't al gewonnen ;
en die dit één verliezen zal,
verliest, helaas, verliest het al !

Ik was bereid om op het eerste manen
met licht in de hand, kloekmoedig mee te gaan, en
zo Jezus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen door de dood. (G.Gezelle)

Gedenk, o Heer, de ziel van uw dienaar die ons
is voorafggaan met het teken van het Geloof en nu
sluimert in de slaap van vrede. Amen.

De familiën MOERMAN,
en ONGENA,

danken U voor uw christe-
lijke deelneming en uw
gebeden voor de dierbare
afgestorvene.

.....
Drukkerij Hubert D'hooge-Bontinck, Overmere tel. 271