



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer JOZEF MOERMAN

weduwnaar van

Mevrouw MARIA DE BRAUWERE ;

geboren te Oudenaarde de 18 October 1881 en
godvruchtig overleden te Kruishoutem de 5-9-55,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Ik ben de verrijzenis en het leven ; die in mij
gelooft, al is hij gestorven, zal leven. Job. XI-26

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust beter dan aanhoudende kwellingen.

Eccl. XXX

Werkzaam, goedertierend en met groot sociaal
gemoed bezielde om voor de medemens en de
bres te springen, was hij ook een strenge en
plichtvolle vader ; Zijn krachten uitgeput gaf hij
zijn leven terug in Gods handen, gelaten en
rustig.

De Heer zal mij vergelden volgens Zijne gerech-
tigheid ; Hij zal mij lonen volgens de oprechtheid
mijner inzichten. Ps. 27

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank
U allen voor den eerbied en achting welke gij mij
toedroeg. Blijft elkander in liefde & hulp getrouw.

Familieleden, Bloedverwanten en Vrienden,
vaarwel. Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
(300 d.)

Heer en Mevrouw Leon MOERMAN-BLOCKEEL,
Heer en Mevrouw Romain MOERMAN-DE CLERCQ,
Mejuffer Marie-Paule MOERMAN,
Mejuffer Jenny MOERMAN,
Mejuffer Marie-Claire MOERMAN,
Heer Jean MOERMAN,
Mejuffer Jacqueline MOERMAN,
De Familiën MOERMAN en DE BRAUWERE,

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.