

"Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerrijk man te zijn, in woord en daad... M. G.

Gedenk in een vroom gebed
de ziel van Mijnheer

Julien MOERMAN

echt, van Mevr. Stefanie HERREMAN

geboren te Eine, op 22 februari 1915, en er na een werkzaam leven godvruchtig overleden de 12 maart 1959, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Vadertje... wij wisten dat 't einde van uw dagen angstvallig dicht genaderd was. En toch, er was die ziekenkamer nog, door uw aanwezigheid gewijd, die 't centrum bleef van al ons denken en ons doen.

Er was nog steeds uw moedig woord, de drukking van uw hand, uw hartelijkheid en de tintelende klaarte van uw blik.

Gij hebt moedig geweest tot de laatste stond om uw leed en uw lijden te verbergen en een traan bijna ongemerkt te laten verdwijnen.

Gij hebt gelaten en vol overgave alles aanvaard, ja alles, ook het groot offer van uw nog jong leven. Zo edelmoedig hebt ge beantwoord aan een grote genade van God en U helemaal toevertrouwd aan Zijn Goddelijke Voorzienigheid. Hoe inwendig gelukkig waart gij en hoe vroom gesteld, wanneer gij een paar dagen geleden de laatste HH. Sakramenten mocht ontvangen. Toen kwam meteen over U die inwendige kristelijke vrede, dat bovenmenselijk geduld in uw lijden, die levensmoed, en die offervaardigheid om alles welwillend uit Gods handen te aanvaarden. En terwijl uw kleine Freddy zich voorbereidde om de eerste keer O. L. Heer te ontvangen... zo waart gij bezig met Uzelf voor te bereiden tot de eeuwige Vereniging met de Goddelijke Meester door een zalige dood.

Duurbare echtgenote en beminde kinderen, hoe hard dit scheiden ook valt, blijft moed houden en zoekt uw troost en sterkte in God; bij Hem alleen is er redding en oplossing; Hij zal als een goede Vader voor U zorgen. Hebt dank voor wat ge voor mij gedann hebt.

Beste familieleden en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid en vriendschap, gedenkt mij nu verder in een vroom gebed. Ik zeg U geen vaarwel, maar tot weerziens in Gods schone hemel in eeuwigdurende vreugde.

Moeder Maria, ik stel mijn betrouwen op U.
Sint Jozef, bid voor mij.

Mevrouw Julien MOERMAN, geb. Stephanie HERREMAN
zijn echtgenote;

Jonge heer William MOERMAN;

Jonge heer Freddy MOERMAN, *zijn kinderen;*

De heer en Mevrouw Gustaaf HERREMAN-VAN DE
VELDE, *zijn schoonouders;*

Zijn broeders en zuster, schoonbroeders en schoonzusters,
neven en nichten;

De families MOERMAN - VIANE, HERREMAN - VAN
DE VELDE,

*danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden.*