

Wie nopens ouderdom het langste koordeken
wil grijpen
moet weten dat die kroon geweldig ook kan
nijpen.
Eenieder verlangt ernaar om haar te mogen
dragen
maar als 't gebeurt moet g'elke dag om 's he-
mels bijstand vragen.

+

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Karel Maurice MOERMAN

weduwnaar van Mevrouw Zoë VAN MALLEGHEM

geboren te Ooike op 21 november 1897 en over-
leden te Oudenaarde op 30 juli 1987, voorzien
van de H. Rechten en de Pauselijke Zegen.

—

Hij was geen man van veel woorden maar wel
van handelen. Hij heeft in zijn leven zeer veel
gewerkt en in beste verstandhouding met zijn
geliefde echtgenote zeer veel tot stand gebracht,
een talrijk gezin opgevoed en gelukkig geleefd.

Wij moeten God danken voor zulke goede
ouders die ons een voorbeeld van godsdienstig-
heid en werkzame plichtsvervulling hebben na-
gelaten. Elf jaar geleden werd moeder Zoë ge-
uitvaart en het was een zware beproeving voor
vader. Nu zijn ze weer samen bij de Heer.

Hebt dank beste kinderen en kleinkinderen voor
uw meegaande liefde, gij vooral Victor en
Elisabeth die mij liefdevol hebt geborgen in mijn
oude dag. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Vaartwel beste vrienden, tot weerziens in de
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Familie

dankt U voor uw medeleven

in rouw en gebeden.

sanderus