

"In je hart leven mensen die daar helemaal thuis zijn  
en die daar blijven wonen, zelfs als ze dood zijn.

*Phil Bosmans*



In vrome en dankbare herinnering aan

De heer

**GILBERT MOERMAN**

echtgenoot van mevrouw

Olga DECLERCQ

geboren te Oudenaarde op 6 juli 1937 en onverwacht  
overleden te Oudenaarde op Kerstmis 1990.

Gesterkt door het zieksacrament in extremis  
en de pauselijke zegen.

Olga DECLERCQ,  
Gunter MOERMAN  
Gudrun MOERMAN

zijn echtgenote;

zijn kinderen;

De families MOERMAN, DECLERCQ, LUST en ROELENS.

Met zijn zoekend intellect, zijn werkzame handen en zijn  
mild hart had hij gefilterd wat deugdelijk was, zijn selectie  
van de waarden : zijn gezin, de studie, gekoppeld aan  
zijn beroepsbezigheden als kaderlid Electrabel, beschei-  
denheid en vriendschap, en een stille eerbied en liefde  
voor de natuur.

In zijn vrije tijd was hij een visser, samen met zijn kinderen,  
met zijn gezin. De rust van het vijveroppervlak verbroe-  
derde met de cirkels uit zijn pijp, met zijn gedachten en  
dromen. Hij dacht na, hij dacht altijd na.

Ook Jezus was een visser. Gooi de netten in het water,  
zei hij. De oogst was groot. De netten scheurden. Een  
andere keer zei hij : ga in het schip en vaar naar de  
overkant. Wees niet bang. Ik ben hierenaan de overkant.  
Ik ben uw hand.

Het was geen witte kerst. Het plotse afscheid van zo'n  
mens, echtgenoot en vader, maakt onze dromen ver-  
ward. God, Gij die als het Kind van Vrede hier en aan  
de Overkant zijt, als de Verrezen Heer, bewaar in ons de  
glimlach van zijn leven, als sterk houvast en stille kracht  
in onze pijn.

**UW DEELNAME EN UW GEBED WAREN ONS EEN TROOST  
EN EEN HULP. WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.**

Namis : Zondag 27 januari 1991 om 10 uur.

---

Rouwdienst De Temmerman, Oud. - Hovogra Oud.