

De moeders gaan maar sterven niet
zij leven maar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet
zolang zal moeder leven ! (R.)



Tijdens deze Eucharistieviering gedenkt onze
biddende parochiegemeenschap :

MEVROUW

MARIA - CLARA MOERMAN

weduwe van de heer

LEON DE SMIJTER

geboren te Huise op 29 februari 1888 en er
godvruchtig overleden op 31 mei 1969. Ge-
zalfd met de H. Olie der zieken en gesterkt
door het Lichaam des Heren.

« Werken is goed, bidden is beter, lijden is
best » schreef priester Poppe. Moeder heeft
het alle drie gedaan. Gans haar leven lang
heeft zij gewerkt en gezorgd, voor haar familie
en ten dienste van de mensen. Moeder heeft
gebeden en ook haar kinderen leren bidden. En
toen de last van haar oude dag en haar ge-
zondheid haar niet meer toelieten overal in de
weer te zijn, zat ze stil met haar rozenhoedje
aan het venster en bad voor de kinderen en
de kleinkinderen, voor grote en kleine inten-
ties. Moeder heeft ook het kruis gedragen van
een langdurig ziekbed. Immers sinds haar ope-
ratie was zij aangewezen op de tedere zorgen
van haar kinderen. En zij die vroeger zo graag
eens rondkuierde, bleef nu aan haar zetel of
ziekbed gekluisterd. Toch heeft zij nooit ge-
klaagd of is nooit opstandig geworden, maar
met haar frisse geest volgde zij alles wat er in
de familie gebeurde: een eerste communie, een
huwelijk of de geboorte van een achterklein-
kind, met alles leefde ze mee.

Wij mogen dan ook niet enkel treuren om
het heengaan van moeder, maar veeleer God
danken voor zo een moeder, en hopen dat
allen die omwille van haar zich met elkaar
verbonden wisten, nu omwille van haar dood
nog inniger met elkaar zouden verbonden
blijven.

Dierbare kinderen, soms zegt men dat een
kind nooit kan vergelden wat een ouder voor
hem doet, maar ik ben door uw goede zorgen,
door uw liefdevolle aanwezigheid naast mijn
ziekbed, en door uw ontelbare blijken van
kinderlijke genegenheid ruimschoots vergoed
voor alles wat ik voor U heb gedaan. Blijf ook
elkaar genegen.

Beste buren en vrienden, heb dank voor veel
vriendschap, door ons geloof blijven we over
de dood heen met elkaar verenigd.

Hr en Mw Robert DE GROOTE-DE SMIJTER,
kinderen en kleinkinderen,
Hr en Mw Robert DE KIMPE - DE SMIJTER
en kinderen,
Hr en Mw Octaaf DE SMIJTER - AUDOOR en
kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen,
De families DE SMIJTER, VINDEVOGEL,
MOERMAN en DE SMET

danken u voor de blijken van
genegenheid en gebeden.

Drukk. A. Van Overberghe — Huise