

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn. (ps. 126)



Laat ons dankend bidden voor de zielerust van

Zoë, Maria MOERMAN

weduwe van
Jules **MERCHIE**

geboren te Heurne op 29 februari 1896 en overleden
te Kluisbergen in Home Sint Franciscus op 28 de-
cember 1991, gesterkt door de H. Sacramenten der
Zieken.

Lid en gewezen bestuurslid van K.B.G. Eine.

De namis zal opgedragen worden op woensdag 15
januari 1992 om 19 uur in de St.-Eligiuskerk van
Eine.

Lucien en Denise **MERCHIE-LIEVIJNS**,
kinderen en kleinkinderen,
Toon en Clarisse **VAN PARIJS-MERCHIE**,
kinderen en kleinkinderen

danken U voor uw steun in rouw en gebed.

'T IS DANKEN ALS IK WEEN

Na vader ging ook moeder heen.
Hun lieve leven was voorbij
en 't is danken als ik ween.
Maar pijnlijk dringt het door tot mij :
kind ben ik voortaan van geen.

Alleen nog met gesloten ogen
zie ik, niet zonder pijn,
de zo geliefde beelden
van wie er niet meer zijn ;
die zoveel wonden heelden,
zoeer luist'ren konden
en zoveel te zeggen hadden,
ook als ze geen woorden vonden.

Vaker neem ik voortaan
't album waarin hun foto's staan ...
De vreugd om deze aardse tijd
vermengt zich een beetje
met wat heimwee naar d'eeuwigheid.

Ondertussen hoop ik :
in Gods handen zijn ze goed.
En dankbaar loop ik
verder in hun spoor
en beseft in 'n gebeden groet :
zij zijn mij maar even voor. (L.D.)